

PR. Wat doe je met het kruis.

Goede Vrijdag 2021

Ieder mens op aarde, IEDER MENS op aarde, heeft een aantal dingen gemeenschappelijk:
doodgaan

De getuigen van Jezus' kruisiging

Simon van Syrene

(HSV)Mt 27:32 Toen zij op weg gingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was; die dwongen zij om Zijn kruis te dragen.
Luke 23:26 (HSV) 26 En toen zij Hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen.

Simon MOEST het kruis van Jezus op zich nemen en achter Jezus aangaan.

Dat is wat religie wil dat je doet:

Het kruis dat Jezus moest dragen op jou leggen.

Twee dingen zijn daar fout in :

- Jezus moest **zelf zijn** kruis dragen en eraan hangen.
- Niemand kan je dwingen, de wereld kan je niet dwingen — het is een radicale keuze van het hart.

RELIGIE GAAT JE NIET REDDEN.... EN VLUCHT WEG.

Mark 10:21 (HSV) kruis opnemen

21 En Jezus keek hem (de rijke jongeman) aan en **had hem lief**, en Hij zei tegen hem: *Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem **het** kruis op en volg Mij.*

(de rijke jongeling werd geconfronteerd met wat moest sterven op het kruis)

Matthew 10:37-38 (HSV) kruis opnemen

37 *Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.*

38 *En wie **zijn** kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.*

Galatians 2:20-21 (HSV)

20 *Ik ben met Christus gekruisigd; **en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij**; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.*

21 *Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.*

Twee rovers/misdadigers aan kruis 1 naar de hel — 1 naar de hemel

Matthew 27:38 (HSV)

38 *Toen werden met Hem twee misdadigers gekruisigd, een aan Zijn rechter-, en een aan Zijn linkerzijde.*

SPOTTEN net als bij de overpriesters:

Matthew 27:44 (HSV)

44 *Hetzelfde verweten Hem ook de misdadigers die met Hem gekruisigd waren.*

Luke 23:39-43 (HSV)

39 *En één van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons.*

40 *Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat?*

41 *En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.*

42 *En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.*

43 *En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.*

OOG in OOG met de dood... het veranderde perspectief.

GENADE!!! En fantastisch betoon van wat genade is... hij kon niets meer goed maken, zelfs niet vergeving vragen aan wie hij kwaad had gedaan.

Toevallige voorbijgangers

Matthew 27:39-40 (HSV)

39 *En de voorbijgangers lasterden Hem, schudden hun hoofd,*

40 *en zeiden: U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos*

Uzelf. Als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af!

Mensen die het zien, horen, maar zo met zichzelf en de wereld bezig zijn en de media geloven (wat anderen roepen) en daarin meegaan. Er staat geen druk op de ketel hier.

Maria Magdalena waar 7 geesten waren uitgegaan

Matthew 27:55-56 (HSV)

55 En er waren daar veel vrouwen, die uit de verte toekeken; zij waren Jezus gevolgd van Galilea om Hem te dienen.

56 Onder hen waren Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jakobus en Joses (en Jezus), en de moeder van de zonen van Zebedeüs.

John 19:25-27 (HSV)

25 En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.

26 Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.

27 Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis.

Met risico dat de woede van religieuze leiders en het volk op hun gericht zou worden, waren ze bij het kruis.

Zij namen het kruis op zich en volgde Jezus uit vrije wil.

Maar waar was de rest?

Prachtig te zien dat er bij Jezus een tweede kans is. En een derde. Of vierde.

De anderen, behalve Judas, keren radicaal om en verliezen op 1 of 2 na hun leven voor de verkondiging van het kruis en de opstanding.

Mt 27:42 overpriesters, schriftgeleerden en oudsten:

Matthew 27:41-43 (HSV)

41 En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de Farizeeën, en zij zeiden:

42 Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen Hem geloven.

43 Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem nu verlossen als Hij Hem welgezind is, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.

Romeinse executeurs

Matthew 27:33-37 (HSV)

33 *En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat Schedelplaats betekent,*

34 *gaven zij Hem wijn vermengd met gal te drinken; maar toen Hij die geproefd had, wilde Hij niet drinken.*

35 *Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: Ze hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en om Mijn kleding hebben ze het lot geworpen.*

36 *En zij gingen zitten om Hem daar te bewaken.*

37 *En zij brachten boven Zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen Hem: DIT IS JEZUS, DE KONING VAN DE JODEN.*

Er zijn er die zich bewust en moedwillig in dienst van de duisternis stellen.

TIJDENS ZIJN STERVEN, bij het kruis, sommigen komen daarvan tot geloof:

Matthew 27:54 (HSV)

54 *En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: **Werkelijk, Dit was Gods Zoon!***

Luke 23:47 (HSV)

47 *Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei:*

Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig.

Een ervaring met Jezus' liefdeszus' radicale liefde kan de hardste mensen bereiken, en op de knieën brengen.

Iemand die compassie heeft en te drinken geeft

Matthew 27:48 (HSV)

48 *En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf Hem te drinken.*

(het lijkt erop dat het een vd vrouwen is die bij Jezus an het kruis stonden:

John 19:28-30 (HSV)

28 *Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!*

29 *Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure*

*wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond.
30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En
Hij boog het hoofd en gaf de geest.*

Anderen die de compassie-persoon zeggen te stoppen:

Matthew 27:49 (HSV)

49 Maar de anderen zeiden: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem te verlossen.

(HSV) 48 En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen.

Jezus' Kruis en de Schandpaal

Romans 5:9 (HSV)

9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.

Romans 3:25 (HSV)

25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.

Ephesians 1:7 (HSV)

7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,

Colossians 1:20 (HSV)

20 en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.

Hebrews 2:14 (HSV)

14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,

1 Peter 1:18-19 (HSV)

18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaders overgeleverd is,
19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

1 John 1:7 (HSV)

7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Revelation 1:5 (HSV)

5 en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,

1 Peter 2:24 (HSV)

24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven.

Door Zijn striemen bent u genezen.