

PR. Opstandingskracht

Pasen 2021

De opstanding van Jezus is het waard om voor te sterven

MENSEN WILLEN ERGENS VOOR **LEVEN**.

MENSEN WILLEN HET GEVOEL HEBBEN DAT HUN LEVEN
BELANGRIJK IS, DAT HUN LEVEN ERTOE DOET.

RADICAAL ERGENS VOOR GAAN KOMT ALS JE GELOOFT IN HET
DOEL!

Romans 8:18 (HSV)

***18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de (korte)
tegenwoordige tijd niet opweegt
tegen de (eeuwige) heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.***

GOEDE VRIJDAG

TOONT GODS ONEINDIGE LIEFDE!

PASEN (OPSTANDINGSDAG)

TOONT GODS ONEINDIGE KRACHT!

WAAR WIL JIJ VOOR LEVEN?

WAAR WIL JIJ DIE PAAR KORTE JAREN OP AARDE AAN GEVEN?

Revelation 12:11 (HSV)

OVERWINNING

*"11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam
(GOEDE VRIJDAG)*

en door het woord van hun getuigenis,

en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood."

(OPSTANDINGSDAG)

Romans 10:9-10 (HSV)

HART GELOOFT → blijkt uit je acties

9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft

dat God Hem uit de doden heeft opgewekt,

zult u SOZO worden. 10 Want met het hart gelooft men tot

gerechtigheid en met de mond belijdt men tot SOTERIA.

De opstanding van Jezus is het waard om voor te sterven

Acts 1:22 (HSV) ze zochten iemand die getuige wordt van zijn opstanding

"22 te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop Hij van ons opgenomen werd, met ons getuige wordt van Zijn opstanding."

Het bewijs van JEZUS opstanding

1 Corinthians 15:1-8 (HSV)

1 Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat,

2 waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt.

3 Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften,

4 en dat Hij begraven is, **en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften,**

5 en dat Hij **verschenen** is aan **Kefas**, daarna aan de **twalf**.

6 Daarna is Hij verschenen aan **meer dan vijfhonderd broeders** tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen.

7 Daarna is Hij verschenen aan **Jakobus**, daarna aan **alle apostelen**.

8 En als laatste van allen is Hij ook aan **mij** verschenen, als aan de ontijdig geborene.

EXERPT UIT JEZUS FEIT OF FICTIE — V. WIE ZOU WILLEN STERVEN VOOR EEN LEUGEN

Geschiedenis = kennis van het verleden door getuigenissen.

Het gaat erom of de discipelen de waarheid vertelden, of dat er wellicht sprake was van leugen, in dat geval moet er dan wel een samenzwering zijn geweest van in elk geval de twaalf apostelen die als ooggetuigen golden, maar ook nog eens de 108 anderen die als ooggetuigen en naaste discipelen van Jezus golden.

Belangrijke constatering is dat 10 van de 12 een gruwelijke marteldood zijn gestorven :

- | | |
|-------------|---------------------------|
| 1> Petrus | ondersteboven gekruisigd; |
| 2> Andreas | gekruisigd; |
| 3> Mattheüs | het zwaard; |

- 4> Jacobus, zoon van Alfeus gekruisigd;
- 5> Filippus gekruisigd;
- 6> Simon gekruisigd;
- 7> Thaddeus pijlen;
- 8> Jacobus, Jezus' broer - gestenigd; (niet van de eerste 12 + 1; wel ooggetuige)
- 9> Thomas speerstoot;
- 10> Bartholomeus gekruisigd;
- 11> Jacobus, zoon van Zebedeus zwaard;

Veel mensen zijn gestorven voor een leugen, terwijl ze **dachten dat het de waarheid was.**

Als nu de opstanding niet zou hebben plaatsgevonden, dan zouden de discipelen dat geweten hebben, en dan zouden ze dus ALLE 11 gestorven zijn voor iets waarvan ze wisten dat het een leugen was!! Daarbij komt nog dat er dan sprake moet zijn geweest van samenzwering waarbij geen van allen mocht zwichten, omdat alles dan verloren zou zijn. Dit is een onmogelijkheid, juist temeer omdat allen door slechts een simpele belijdenis te ontkennen de gruwelijke marteldood konden ontlopen!!

De simpele belijdenis was dat Jezus was opgestaan. Welke baat hadden ze erbij, om dit, de één na de ander, vol te houden tot de dood toe, als dit een **bewuste leugen was.**

Een drietal constateringingen :

1. In alles wat de apostelen deden en schreven, deden ze dat als ooggetuigen.

Johannes :

1Joh.1:1-3 : "Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens,.....Met eigen ogen hebben wij Hem gezien, en met onze handen Hem aangeraakt. Het leven is niet langer verborgen, want wij hebben het zelf gezien. En omdat wij het zelf gezien hebben, maken wij het ook aan anderen bekend. Het was bij de Vader, maar is voor ons zichtbaar geworden. Wat wij gezien en gehoord hebben, vertellen wij ook verder, omdat wij graag willen dat velen deel zullen hebben aan onze gemeenschap met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus."

Blijkbaar vindt ook Johannes het ooggetuige aspect zo belangrijk dat hij in 3 versen er 6 keer op wijst, en daarnaast nog eens 2 keer wijst op 'tasten' en 'horen'.

Zie ook Joh. 15:27 : ".:en gij moet ook (van mij) getuigen, want gij zijt van

het begin aan met Mij”.

Joh.20:30 : “Veel van de wonderen die Jezus voor de ogen van zijn discipelen heeft gedaan, staan niet in dit boek vermeld.”

Petrus :

2 Petr.1:16 : “Toen wij u vertelden dat onze Heer Jezus Christus groot en sterk is en eens terugkomen zal, was dat geen verzinsel. Ik heb met eigen ogen zijn macht en majesteit gezien.”

Het verschil tussen mythen of legenden en werkelijkheid was bij de discipelen goed bekend.

Hand.1:21,22 : Petrus zegt dat er een 12^e gekozen moet worden, uit degenen die getuige geweest zijn van Jezus' leven, dood en opstanding.

Hand.2:24 en 32; 3:15 : als getuige verklaart hij de opstanding van Jezus.

3000 mannen komen radicaal tot geloof- na de prediking van de opstanding.

Acts 2:23-24 (HSV)

deze Jezus,hebt u... door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood.

24 God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.

Acts 2:31-32 (HSV)

daarom voorzag David dit en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. 32 Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn.

Hand.4:19 “Petrus en Johannes antwoordden: beslis zelf of het recht is voor God, meer aan u dan aan God gehoor te geven; want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben.”

Hand.5:29-32 getuigen van al deze dingen (Petrus en de apostelen).

Hand.10:39-41 Petrus getuigt voor Cornelius.

Luc.24:48 : *“En gij zijt getuigen van deze dingen.”*

Lucas, Paulus en anderen :

Lucas, de geschiedenisschrijver, bevestigt daarnaast nog eens aan in Luc.1:1-3, dat de verscheidene andere boeken over Jezus

gebaseerd zijn op wat gezien is.

Hand.4:33 : *"En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus, en er was grote genade over hen allen."*

Hand.13:29-31 : Paulus bevestigt , als groot geleerde en grootste ex-Christen vervolger van die tijd, de waarheid van het feit dat de Apostelen ooggetuigen zijn geweest van Jezus' dood en opstanding.

Hand.22:15vv, 23:11; 26:16 : Paulus heeft Jezus ook gezien in visioenen.

1Cor.15:4-9 getuigt Paulus weer van de ooggetuigen verklaringen van Petrus en de apostelen.

1Cor.15:15-19 Hier geeft Paulus eens duidelijk aan, dat als zij valse getuigenen zouden zijn, zij de meest beklagenswaardigen van de wereld zouden zijn, omdat er dan alleen hoop zou zijn voor dit aardse leven. Al die ellende en voor velen toen al tot de dood, zou het meest dwaze zijn, voor een leugen, dat je maar bedenken kunt.

2. Betrouwbaarheid :

Bij de uitleg van interne bewijsvoering van de boeken, kunnen de volgende feiten nog verder pleiten voor de betrouwbaarheid. Het plaatst de discipelen tevens in een menselijk daglicht aangaande de opstanding van Jezus. Het is namelijk zo dat alle vier de evangeliën melden dat er grote twijfel bij de discipelen was over de opstanding van Jezus. Ze konden het niet geloven, en elke keer als Jezus hen verscheen hadden ze moeite hem te herkennen. Tot het moment dat Jezus hun verstand opende, en zij zagen. Thomas heeft zelfs mogen tasten in de wonden, en mogen vaststellen dat het waar is. (Thomas die bekend staat als de ongelovige).

Dezelfde Thomas stierf later een marteldood om dit getuigenis. De man die zo stellig was in zijn ongeloof, en zo nadrukkelijk bewijs wilde, sterft later voor dat getuigenis.

Petrus, een man die, uit angst voor de joden, tot drie maal toe Jezus verloochende, zichzelf vervloekende (en dat terwijl Jezus nog zichtbaar aanwezig was), verkondigde 53 dagen daarna midden in het hol van de leeuw, Jeruzalem, de opstanding van Jezus, en het God-zijn van Jezus. (Iets waarop de doodstraf stond). De enige verklaring voor deze enorme omslag in het leven van Petrus en in zijn moed, moet zijn de absolute overtuiging van de waarheid en echtheid van die boodschap. (1 Cor.15:5 "Hij is gezien door Petrus.")

Jacobus, de broer van Jezus (Matth.13:55, Marc.6:3), werd pas later als apostel erkend (Gal1:19). Tijdens het leven van Jezus dreef hij en/of zijn broers en zussen de spot met Jezus en zijn bediening. (Joh.7:3,4) In ditzelfde stuk staat ook dat zij niet in Jezus geloofden. Zij baalden waarschijnlijk van de manier waarop Jezus de familienaam 'te grabbel' gooide. Denk aan de vele dingen die Jezus zei. Stel je voor dat je eigen broer dit zei.

Jacobus werd later een getuige en prediker van de opstanding, en was de leider van de kerk in Jeruzalem. Josephus schrijft dat Jacobus op last van Ananias gestenigd werd. (1Cor.15:7 "Jezus is verschenen aan Jacobus...").

Als de zaak zo twijfelachtig zou zijn, zouden ze nooit bereid zijn geweest hun leven ervoor te geven.

Michael Green zegt : 'Dat was het geloof dat verslagen volgelingen van een gekruisigde Rabbi veranderde in moedige getuigen en martelaren van de jonge kerk. Dit was het enige geloof dat scheiding bracht tussen de volgelingen van Jezus en de joden, en dat hen tot de gemeente van de opstanding maakte.' Wat er ook gebeurde, ze behielden hun geloof in de opstanding van Jezus.

3. De onverschrokken houding van de apostelen, vlak na een periode van totale ontgoocheling en angst, na de dood van Jezus, en de prediking van wat ze gezien hebben, midden in de stad Jeruzalem, zijn onverklaarbaar, tenzij hetgeen ze verkondigen waar is. Daarbij gevoegd de hoge levensstandaard van de discipelen, alsmede de hoge ethische en morele normen, die zij zelf ook uitdroegen, en waarnaar zij zelf ook leefden, zijn opmerkelijk. Zijzelf perdikten dat de mensen in de waarheid moesten leven en niet in de leugen; zouden zijzelf dan unaniem een leugenachtige afspraak hebben omtrent de opstanding? Zij die op alle gebied bekend stonden onder het volk als betrouwbaar en met hoge normen en waarden!

Buiten dat is het toch wel algemeen bekend dat het onmogelijk is in een tijdsbestek van een paar dagen een complete en sluitende mythe of legende te bouwen omtrent de opstanding van Jezus. Dit is onmogelijk, zeker gezien de totaal niet uitgekomen visie die ze zelf in eerste instantie hadden : Zie handelingen 1:6 "...Here herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël?" Zelfs toen begrepen zij nog niet het doel in het belang van de opstanding. Zij waren nog vervuld met de Messiaanse visie, de aardse visie, over Jezus. Bij de vervulling met de Heilige Geest, werden ze pas vervuld met

wijsheid en begrip.

Wat gaat er gebeuren?

1 Corinthians 15:14 (HSV)

14 En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.

1 Corinthians 15:17-22 (HSV)

17 En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden.

18 Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren.

19 Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen.

20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.

21 Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.

22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

1 Corinthians 15:54-58 (HSV)

54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.

55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

56 De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.

57 Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.

VANDAAG ZUL JE MET MIJ IN HET PARADIJS ZIJN!!!!

Romeinen 8: genezing in de opstandingskracht van de Heilige Geest

Romans 8:11

(HSV) 11 En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

Acts 4:33-34 (HSV) NA intimidatie:

En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.

34 Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed;

TOT SLOT:

58 Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.