

## 8. De liefdesrelatie met Vader God

BIJBEL  
8

*“Wij hebben de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven erin. God is liefde, en wie blijft in de liefde, blijft in God en God in hem.”*

1 Johannes 4:16 gnb96

### 1. Hoe heeft God volgens Romeinen 5:6-8 laten zien dat Hij zoveel van ons houdt?

*Doordat Jezus voor ons is gestorven, terwijl wij ons als vijanden gedroegen. Wij waren door onze eigen schuld hulpeloos, maar Jezus kwam die schuld dragen.*

### 2. a) Lees 1 Corinthen 13 eens. Wat is het belangrijkste in ons leven?

*Liefde. Te houden van elkaar.*

### b) Welke zes grote feiten die niets waard zijn zonder liefde, worden genoemd?

*a) als ik alle talen ken; b) alle geheimen begrijp; c) als ik alles weet dat er te weten is; d) als ik héél groot geloof heb; e) als ik alles wat ik bezit weggeef voor armen; f) als ik mijn leven vrijwillig opoffer.*

### c) Wat zal altijd blijven bestaan in het leven?

*De Liefde*

### 3. Hoe kan je een relatie bouwen met God en met Jezus?

*Door met God de Vader te praten en Hem in je dagelijkse leven te betrekken, of je nu sport je werk doet, of thuis alles op orde houdt en voor de kinderen zorgt of studeert op school – God vindt het fijn als Hij erbij mag zijn. Verder is bidden, praten met God een goed manier. Bijbellezen helpt je om meer over en van de Vader, Jezus en de Heilige Geest te begrijpen.*

KERNWOORD  
'LIEFDE'

God is liefde.

Waar liefde is, voelen mensen zich veilig en is vrijheid van keuze. Liefde respecteert anderen en is integer.

Echte liefde is bereid tot grote offers.

*Goddelijke* liefde is bereid zijn leven op te offeren zelfs voor vijanden.