

5. Dromen over die perfecte wereld

BIJBEL
5

“Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede [Shalom] en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.” Jeremia 29:11 hsv

KERNWOORD
'SHALOM'

Shalom is een Hebreeuws woord dat betekent: ‘vrede in *elk* aspect van je leven’. In je geest (relatie met God), in je lichaam (genezing van elke ziekte), in je emoties (genezing van trauma’s, depressie, angst etc.), vrede in je relaties (herstel van relaties met geliefden, vrienden), vrede in je financiën (goede voorziening). In één woord: Shalom – vrede!

1. Heeft God de schepping volmaakt gemaakt? (licht toe)

Ja. God is Zelf volmaakt. Alles wat Hij doet en voortbrengt is volmaakt.

2. Hoe was de relatie van God de Vader met Adam en Eva? Geef voorbeelden.

Heel ontspannen en persoonlijk. Adam en Eva konden Hem zien en horen zoals dat bij mensen onderling heel normaal is. Zo hadden ze letterlijk gesprekken met hem en wandelde God lekker in de avondkoelte...

3. Hoe ziet jouw volmaakte wereld beeld eruit?

4. Hoe omschrijf jij het woord ‘Shalom’?

Het betekent vrede in elk aspect van je leven. Zie kernwoord.

5. Zie je overeenkomst met het Griekse woordje ‘sozo’ en ‘Shalom’?

Beide woorden komen op hetzelfde neer, hoewel Shalom letterlijk ‘vrede’ betekent en sozo letterlijk ‘redden van ziekte, dood, geestelijke dood, gebondenheden, emotionele pijnen etc.

Groeien in het karakter van Jezus (5) ‘persoonlijke relatie met Jezus’

A. Er zullen altijd ‘dringende’ zaken zijn die onze aandacht willen opeisen. Dat kan zover gaan dat het zelfs onze tijd met Jezus steelt. Het is niet zo moeilijk dat te laten gebeuren. De tegenstander heeft er baat bij dat jouw relatie met Jezus verslapt en vervaagt. Dan wordt je zwakker. Maria kiest ervoor om ondanks haar plichten en de culturele eis, te gaan zitten aan de voeten van Jezus en naar hem te luisteren. Jezus zegt hier heel duidelijk dat dit het belangrijkste is dat je kunt doen. Daar begint het werkelijke leven. Vandaaruit voer je je taken in het leven uit. Niet andersom.