

15. Pinksteren – ontvangen van de Heilige Geest

KERNWOORD
'HEILIGE GEEST'

Heilige Geest is God en komt in ons wonen en verlaat ons nooit. Hij brengt het karakter van Jezus in ons en helpt ons te leven zoals hem.

Hij brengt de kracht van Jezus in ons en helpt ons bovennatuurlijke dingen te doen met Hem.

1. **Hoe heet het Christelijk feest van de uitstorting van de HG? Bijbeltekst?**

Pinksterfeest of Pinksteren. Handelingen 2.

2. **Kan en mag ieder mens de Heilige Geest ontvangen of is er een voorwaarde?**

Alleen diegene die zijn knieën buigt voor Jezus en gereinigd wordt, mag en kan de Heilige Geest ontvangen. Hij is dus wel voor IEDERE gelovige in Jezus Christus. Lukas 11!

3. **Leg uit wat tongentaal is. Geef een tekst.**

Tongentaal is de geestelijke gebedstaal die je alleen kunt spreken door de Heilige Geest. Het is een vreemde taal, die je niet kunt leren, zoals Engels, maar die je krijgt van de Heilige Geest. Het is erg krachtig, omdat God dan bidt en het dus altijd verhoord wordt!

4. **Waarom is tongentaal, geestelijke gebedstaal ondermeer zo belangrijk?**

Dan is het God, de Heilige Geest die door je heen bidt. Elk gebed dat God bidt wordt zeker verhoord. Deze gebeden zijn daarom superkrachtig.

5. **Hoe kun je zeker weten dat je de Heilige Geest hebt ontvangen (denk goed na)**

Lukas 11 legt uit dat als je vraagt, je de Heilige Geest zeker zult ontvangen. Het is door eenvoudig te vragen dat je ontvangt. Dat is geloven. Je mag gerust een Geestvervulde Christen vragen je de handen op te leggen.

Groeien in het karakter van Jezus (15) 'wandel in de Geest'

A. *Het gedeelte laat bijzonder krachtig en levensecht zien, hoe Petrus, de nummer 1 van Jezus discipelen, op het moment dat Jezus hem nodig heeft, ontkent dat hij Jezus kent. De drijfveer was angst om te sterven of vervolgd te worden. Dan zien we hoe Jezus Petrus drie keer vraagt of hij van Hem houdt. Petrus zegt elke keer 'ja'. Hier zie je een enorm herstel. Dan zie je dat diezelfde Petrus vervuld wordt met de Heilige Geest in Handelingen 2, en dicht bij de plek waar Jezus veroordeeld, gemarteld en gedood werd, spreekt over Jezus voor duizenden mensen. Dat is een enorm wonder van transformatie, verandering van persoonlijkheid. Je ziet daar dat Petrus van een slavenmentaliteit ineens begint te leven vanuit zonschap In Jezus Christus. Dat alles gebeurt door de vervulling met de Heilige Geest.*