

PR. Heilige Geest

De actieve op aarde. Gen. 1:2

1. 1. Primaire werkgebied van de Heilige Geest is de aarde

1 Joh. 1:8 *"En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed."*

Genesis 1:2 *"De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water."*

De Heilige Geest altijd bij je hebben of in je hebben

Joh 14:17 *"17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn."* → na pinksteren. Dit is nog Oude Verbonds tijd.

De Heilige Geest verbleef met hen, maar zou in hun zijn op een later moment (als Jezus terug in de hemel zou zijn). Hier zie je dus ook een verschil. Wat God werkelijk wil is dat de Heilige Geest in je komt wonen.

1 Cor. 6:19 *"Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?"*

Geest van God -> nieuw mens -> kracht van de Geest.

1 Samuel 10:6-10 (HSV)

6 *Dan zal de Geest van de HEERE over u vaardig worden en u zult samen met hen profeteren; u zult in een ander mens veranderd worden.*

7 *En het zal gebeuren als deze tekenen u overkomen, **doe dan wat uw hand vindt, want God zal met u zijn.***

8 *Ga voor mij uit naar Gilgal; zie, ik zal naar u toe komen om brandoffers te brengen en om dankoffers te brengen. Zeven dagen moet u daar wachten, totdat ik bij u kom en u bekendmaak wat u moet doen.*

9 *En het gebeurde, toen Saul zich omkeerde om bij Samuel weg te gaan, **dat God zijn hart in een ander veranderde;** en al die tekenen overkwamen hem op die dag.*

10 Toen zij daar bij de heuvel kwamen, zie, een groep profeten kwam hem tegemoet; **en de Geest van de HEERE werd vaardig over hem (letterlijk: kwam machtig op hem)**, en hij profeteerde in hun midden.

Uit de vervolg jaren van Sauls leven zien we dat hij tekort schoot in iets heel belangrijks:

ZIJN FOCUS WAS OP ZICHZELF.

Onze belangrijkste taken zijn dit:

1. God aanbidden
2. Gods aangezicht zoeken
3. doen wat God ons opdraagt te doen (en er is een aspect van doen wat je hand vindt te doen)

I-42 De Heilige Geest is een Lofprijzer en Aanbidder

Handelingen 2:11 (NBG1951)

“(allerlei volken en) Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden van God spreken.

Handelingen 10:45-46 *“En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, 46 want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken.”*

1 Corinthians 14:15 (NBG1951) *15 Hoe staat het dan? Ik zal bidden met mijn geest, maar ook bidden met mijn verstand; ik zal lofzingen met mijn geest, maar ook lofzingen met mijn verstand.*

(de context is dat ik met mijn geest en de Heilige Geest spreek en lofzing in tongentaal)

Arbeiden? Zwoegen? Bouwen?

JA — maar hoe? wat is de bedoeling dat **IK** doe?

Psalm 127 (NBG1951)

1 Een bedevaartslied. Van Salomo.

*Als de HERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan;
als de HERE de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.*

Proverbs 10:22 (NBV)

*22 Alleen de zegen van de HEER maakt rijk,
zwoegen voegt daar niets aan toe.*

LEES HELE HOOFDSTUK....Zechariah 4:6 (NBG1951)

6 Hij antwoordde mij:

Dit is het woord des HEREN tot Zerubbabel:

*niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der
heerscharen.*

DE ZONDE BERG Psalms 97:3-6 (NBG1951)

*3 (Heilige Geest-) Vuur gaat voor zijn aangezicht uit,
het zet zijn tegenstanders rondom in vlam.*

*4 Zijn bliksemen verlichten de wereld,
de aarde ziet het en beeft.*

*5 De bergen versmelten als was voor het aanschijn van de HEER (Heilige
Geest),*

voor het aanschijn van de Here van de ganse aarde.

*6 De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid,
en alle volken zien zijn heerlijkheid.*

**Spreekt over de zondeberg die een vlakte wordt door de hoeksteen
Jezus. Zerub. is voorgelacht Jezus.**

**Spreekt over de twee gezalfden: Jezus de Messias en de tweede, de
Heilige Geest die de zalving is.**

Joh.14:16..... *"en Hij zal u (een) andere Trooster geven": "allòn
Parákleton" = een naamvalsverbuiging van allòs. Zonder het lidwoord er
voor betekent dat "een andere van twee". Jezus is dus zelf ook Trooster
(paráklētos). dus zijn er twee. Mooi om er nog bij te lezen voor jezelf is 2
Cor.1:4-5. Dick*

Joh. 16:7 *"Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga,
want als Ik niet wegga, zal de Trooster **HELPER** niet naar u toe komen;
maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.*

1. 2. De Heilige Geest is kracht – de manifestatie

Mattheüs 12:28 *"Maar als Ik door de Geest van God de demonen uitdrijf,
dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen."*

Luke 4:14-15 *"En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar
Galilea, en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving.
15 En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen."*

Luke 24:49 *"En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in*

de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden."

Handelingen 1:8 *"maar u zult de kracht [Grieks-dunamis = wonderen werkende kracht] van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde."*

Handelingen 4:31 zegt dat de heilige Geest aardbevingen kracht heeft: *"En toen zij gebeden hadden, werd de **plaats waar zij bijeenwaren, bewogen**. En zij werden **allen vervuld met de Heilige Geest** en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid."*

Handelingen 10:38 *"hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem."*

Romeinen 15:18-19 *"Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad, 19 door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God."*

2 Timotheüs 1:7 *"Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid [angst], maar [de Heilige Geest] **van kracht [dunamis]** en liefde en bezonnenheid [gezond denken]."*

Zie Efezen 3:16 en 20, bij B.1

1 Thessaloniëzen 1:5 *"Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. U weet immers hoe wij in uw midden geweest zijn ter wille van u."*

1 Corinthiërs 2:4 *"En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van [G]geest en kracht,"*

samenvatting van wat de Geest spreekt

- **Er zijn twee gezalften: Jezus die bij de Vader is en de Heilige Geest die nu hier het werk van Jezus voortzet, totdat hij terugkomt.**
- **Aanbid en zoek het gezicht van God.... met hulp van de Heilige Geest die hier is.**
- **STOP MET ZWOEGEN! Er is een absolute noodzaak in en met de Heilige Geest te bouwen en niet zelf...**

Trap er niet in weer allerlei methoden te bedenken zonder de Geest.