

PR. Gods gedachten over de wereld: hoop & toekomst, heerlijkheid & opwekking

Genk, 6 december, Paul Immanuel Rooda

Ja ik geloof in training dat die keihard nodig is - vanwege alles wat gebeurt.
Ik geloof in training met het oog op iets glorieus dat staat te gebeuren.
We hebben overwonnen door het bloed, woord en ons leven niet liefhebben tot in de dood.

God is niet klaar met deze wereld!

Jeremia 29:11 roept uit wat Gods gedachten zijn... die sprak hij over een volk...in ballingschap.

HOOP TOEKOMST NIET VAN ONHEIL

**Waarom bezig zijn met de leugens? = bedekking waarheid —>
BEDEKKING WORDT WEGGENOMEN**

Gods wereldwijde heerlijkheid door hem aangekondigd:

Maar de belofte komt wel na bekering en priesterlijke gebed van Mozes voor het volk!!!

Numeri 14:21 NBG *“Evenwel, zo waar Ik leef en de heerlijkheid des HEREN de ganse aarde vervullen zal:”*

Numbers 14:20-21 (HSV) *20 De HEERE zei: Op uw woord heb Ik hun vergeven.
21 Echter, zo waar Ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEERE vervuld worden!*

(YLT) 21 and yet, I live--and it is filled--the whole earth--[with] the honour of Jehovah;
Then you see this verse, where God says you have seen my glory and all the signs.... But now ALL THE EARTH... So here we see already Gods vision for not only Israel.

Heerlijkheid bedekt de aarde

Psalms 72:19 is een gebed van de Psalmist.

Isa 6:3

Isa 11:9

De heerlijkheid van de tweede tempel zal groter zijn
Hab 2:14

GEEST OP ALLE VLEES

Joel 2:28-32 (NBG1951) 28 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. 29 Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten. 30 Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. 31 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. 32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.

In vers 12-14 staat wel dat God oproept tot vasten, gebed, bekering, verootmoediging.

Hoe bewegen wij mee met wat God doet?

- **gebruik je hart goed: aanbid, eer en dank God**
 - **gebruik je mond goed: de proclamaties**
 - **gebruik je ogen en oren goed: wat je hoort vormt je, waar je ogen op gericht zijn**
- groeit**