

# PR. KRACHT VAN DE TONG & tongentaal

Genk 8 november 2020

Het is goed om eens langs een aantal bijbel gedeelten te gaan, en het Woord te laten spreken.

Misschien heb jij de vraag: ja maar wat heeft het nu voor zin om te bidden in tongen?

**Al deze teksten en nog veel meer dan wat we geven zijn door God gegeven redenen om te bidden in tongen....!!**

**.... redenen om te spreken in tongen**

## **1. Het eerste bovennatuurlijke teken dat mensen de HG hadden ontvangen.**

Acts 2:4 (HSV)

*4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.*

In Han. 10 staat hetzelfde. Hoe wisten ze dat ze de HG hadden ontvangen? Door de tongentaal.

Hoe wisten ze in Hand 8 in Samaria? Het staat er niet, maar natuurlijk, door de tongentaal! Het is een van de redenen dat Simon de tovenaars gezien dat er zo'n kracht was toen ze de HG ontvingen.

## **2. God groot maken en van zijn grote daden spreken.**

Han. 10:46, Han 2,

1 Corinthians 14:15 (HSV)

*15 Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen.*

## **3. Je bouwt jezelf op**

1 Corinthians 14:4 (HSV)

*4 Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op.*

Kenneth Hagin zegt dat Griekse taalkundigen dit woord ook vertalen met 'opladen' zoals een batterij wordt opgeladen.

#### 4. Je spreekt Goddelijke geheimenissen

1 Corinthians 14:2 (HSV)

*2 Wie namelijk in tongentaal (tong) spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen.*

Onze geest communiceert, praat met God door zijn HG

1 Corinthians 14:14 (HSV)

*14 Want als ik in een tongentaal (tong) bid, bidt mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht.*

#### 5. Het hoort bij iedere gelovige

Mark 16:17 (NBG1951)

*17 Als tekenen zullen deze dingen de **gelovigen** volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in **nieuwe** tongen zullen zij spreken,*

En het is duidelijk een nieuwe taal....

#### 6. Door te bidden in tongen worden we herinnerd aan de inwoning van de Heilige Geest

John 14:16-17 (HSV)

*16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,*

*17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.*

Ik las getuigenis van een 12j meisje dat in boosheid tegen moeder reageerde en heel brutaal was. Plotseling realiseerde ze zich dat er een pastor in huis was, haar ouders waren ook pastors, en ze barste in tranen uit. Het spijt me dat je me zo zag afreageren.

De pastor legde het principe uit van de Hg die in haar is en altijd getuige is. Maar juist het voortdurende bewustzijn daarvan helpt ons om te leven in de Geest.

Twee jaar later kwam pastor terug en meisje vertelde dat ze sinds toen

elke dag in tongen bidt en lofprijst en nooit meer zo in boosheid was uitgebarsten.

## **7. Bidden in tongen is volmaakt Gods wil bidden**

Romans 8:26-27 (HSV)

*26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.*

*27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.*

Het is de Geest die de woorden en de uiting geeft, wij zijn degenen die onze tijd, mond en wil overgeven om het te doen. Dat zal de HG niet voor ons doen.

## **8. Bidden in tongen voorkomt egoïstische gebeden**

De HG bidt volmaakt. Wij kunnen soms om dingen vragen die God eigenlijk niet wil voor ons, omdat het niet het beste is.

Israël vroeg God om een koning, en hoewel God dat niet wilde voor het volk, gaf hij het toch omdat ze aandringen.

## **9. Bidden in tongen stimuleert en bouwt geloof**

*Jude 1:20 (Nieuwe Luther Bijbel) Maar gij, geliefden, bouwt uzelve op uw allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen Geest;*

*Jude 1:20 (NKJV Strong's)*

*20 But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit,*

Om te beginnen is hier duidelijk dat we bidden in tongen op basis van ons geloof.

Verder stimuleert het ons geloof. Het bouwt ons geloof.

Er zijn situaties waar je voelt dat je geloof te kort schiet, en je wilt verder, meer, sterker geloof. Bid in tongen.

Getuigenis Kenneth Hagin van een vrouw die jarenlang een soort maagaandoening had, waarbij de dokters bang waren dat het kanker zou kunnen worden.

Ze was Christen, maar niet vervuld met HG. Op een dag vervuld, en begon

gelijk te bidden in tongen. Diezelfde dag kon ze normaal eten en was genezen.

## 10. Tongen bidden beschermt ons tegen de besmetting en vuiligheid om ons heen

1 Corinthians 14:27-28 (HSV)

*27 En als iemand in een andere taal (tongentaal) spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen. 28 Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij **tot zichzelf spreken** en tot God.*

Je spreekt tot jezelf. Dat kan overaal, bij de kapper, in de trein, tijdens een vergadering, etc. Juist als je merkt dat er veel storing in de lucht zit is dit krachtig.

***Tot hier gedaan op 8 november.***

## 11. Door te bidden in tongen bidden we voor de ons onbekende dingen

Ephesians 6:16-18 (HSV)

*16 Neem bovenal het **schild van het geloof** op, waarmee u **alle vurige pijlen van de boze** zult kunnen uitblussen.*

*17 En neem de helm van de zaligheid en het **zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,***

*18 terwijl u bij elke gelegenheid met **alle gebed en smeking bidt in de Geest** en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.*

Getuigenis van een vrouw die door de Geest werd wakker gemaakt en een uur in tongen bad en het voelde aan als een worsteling. Daarna zag ze visoen van een zendeling die in een rietenhut lag en stierf aan een ziekte, natives trokken doek over hem heen en rouwden. Daarna kwam hij ineens gezond en wel buiten.

later ontmoette ze die zendeling. beiden hadden dagboek en de tijd en datum klopten precies.

Ons getuigenis van RoY en Kim.

## 12. Wetenschappelijk bewijs: het versterkt je immuunsysteem

PPT alleen titel

Dr. Carl R. Peterson M.D. heeft uitgebreid medisch wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van het fenomeen. In zijn onderzoek heeft deze hersenspecialist vastgesteld dat als iemand in tongen bidt, de hersenen twee chemische stoffen vrijzetten in het lichaam. Het is aangetoond dat deze stoffen het immuunsysteem met zo'n 35-40% versterken. Bovendien werden geen andere omstandigheden gevonden waaronder deze stoffen vrij komen dan wanneer in tongen gebeden wordt. Tongentaal vermindert ook stress en stimuleert de productie van hormonen zoals endorfine en enkephalons. <http://beingunderthenewcovenant.wordpress.com/2011/06/14/medical-facts-about-speaking-in-tongues---carl-r-peterson-m-d/> of scan qr-code op blz. 2.

### 13. Tongentaal is ook wetenschappelijk bovennatuurlijk

PPT alleen titel

#### **Ander onderzoek: het verstand is er niet bij betrokken**

De seculiere medische wetenschapper Dr. Andrew Newberg van de Universiteit van Pennsylvania, in de VS, heeft vastgesteld dat bij het bidden in tongen dat deel van de hersenen dat actief is bij het spreken in een bekende taal, *niet of nauwelijks* actief is. Dit geeft aan, dat het verstand, wetenschappelijk gezien, niet of nauwelijks betrokken is bij tongentaal.

Bijna tweeduizend jaar geleden zei Paulus dit al: "*Wanneer ik in tongentaal bid, bidt mijn geest wel, maar mijn verstand heeft er geen deel aan.* 15 *Kortom: ik moet bidden met mijn Geest maar ook met mijn verstand,...*" 1 Corinthen 14:14-15a Willibrordvertaling 1995

Zie Nightline ABC Online, op YouTube. Onderwerp 'spreken in tongen, Dr. Newberg', 'speaking in tongues medical study, Dr. Newberg'. Scan de qr-code blz. 2

Als je al veel in tongen bidt, of geregeld, laat dat niet los, maar je kunt wel de HG vragen je dieper mee te nemen. Nieuwe gebieden voor je te openen in het bidden in tongen, zingen in tongen, danken in tongen.

#### **Uitdaging: 30 minuten per dag**

De kracht en het belang van deze Heilige Geest taal wordt ernstig onderschat, en dat terwijl het zo eenvoudig is om te doen. Je hebt er je verstand niet bij nodig en kunt het dus tijdens allerlei bezigheden doen. Ik daag je uit om elke dag twintig minuten in Tongen te bidden! Neem je de

uitdaging aan? Laat het ons dan weten!  
Gebruik je tong! Gebruik je tong wijs!